

# Nu flyger Jas säkert

## DN GRATULERAR

Namn: Krister Karling.

Fyller: 70 år på lördag 18/12.

Yrke: Civilingenjör och aerodynamiker.

Familj: Sambon Ingrid Henning, konstnär, och från ett tidigare äktenskap barnen Johanna, Pontus och Erland samt fem barnbarn (ett sjätte är på väg).

Intressen: Flyg, musik, natur och friluftsliv.

Motto: Sum, ago, creo (Vara, verka, skapa).

KRISTER KARLING GLÖMMER INTE ett av sitt livs mest dramatiska ögonblick.

- När Jas 39 störtade mot marken den 8 augusti 1993 upplevde jag ångestladdade minuter.

De flesta minns nog var de befann sig när det hände. Vattenfestivalen pågick och Jas 39 Gripen skulle för första gången visa upp sina konster.

Tusentals människor hade samlats i Rålambshovsparken eller på Västerbron för att följa flyguppvisningen. Krister Karling och hans sambo Ingrid stod på Norr Mälärstrand.

PLÖTSLIGT GICK NÄGOT FEL och piloten hoppade ur flygplanet. Det kraschade på Långholmen, men lyckligtvis omkom ingen. Några träd sveddes, det var allt.

Självklart kunde det ha gått mycket värre.

-Men jag led ändå obeskrivligt. Det var inget allvarligt fel på planet, bara en olycklig kombination av låg höjd och låg fart, förklarar Krister Karling.

När chocken lagt sig förstod han att något måste göras.

Tillsammans med kamraterna på Saab i Linköping arbetade han intensivt veckorna efter kraschen. Slutligen hittade de en lösning så att händelsen inte kunde upprepas.

I dag flyger Jas-planet säkert och bra.

Sedan bröderna Wright fick upp världens första flygmaskin den 17 december 1903 har flygkonsten fascinerat miljoner människor.

Våra svenska flyghjältar är baron



Krister Karling har ägnat sitt liv åt att konstruera flygplan och han ångrar inte en sekund.

FOTO:LENNART ISAKSSON

Carl Cederström, Charles Lindbergh (nåja), Carl Gustaf von Rosen och ett par till.

Men alla drömmer inte om att sitta vid spakarna. En del föredrar att komma på idéer som utvecklar och förfinar flygtekniken.

Krister Karling är en sådan person. Han har ägnat sitt liv åt att konstruera flygplan och ångrar inte en sekund. Han är lika road av det i dag som på 1940-talet.

Som pensionär vill han inte släppa sitt stora intresse. Han är fortfarande konsult, skriver böcker och håller föreläsningar.

HAN BOR I EN VILLA på Ekerö tillsammans med sambon Ingrid. Där har de bott sedan Krister Karling gick i pension 1999 efter många år på Saab i Linköping.

Att hans hjärta är kvar i östgöta staden erkänner han villigt.

-Jag åker dit när jag får tillfälle. Av privata skäl ville vi flytta närmare Stockholm, men inte mitt i staden.

Ekerö blev en utmärkt lösning. Det är rena landsbygden, men

Stockholm ligger på 20 minuters avstånd med bil.

Ingrid dukar fram kaffe och bullar medan Krister Karling berättar om sitt liv.

HAN FÖDDES I ESTLAND 1934. Fadern, Sten Karling, var professor i konsthistoria vid universitetet i Tartu.

Under den tiden föddes Krister Karlings passion för flygplan. Han minns ännu hur det gick till.

- Det ryska flygvapnet och armén var på väg till Finland på vintern 1939. Deras krigsplan flög i timmar över oss, den synen glömmar jag aldrig. De andra var dödsförskräckta, men jag var exalterad.

Vid krigsutbrottet flyttade familjen till Göteborg. År 1947 gick färden vidare till Stockholm.

Krister Karling valde att läsa flygteknik på Tekniska högskolan. Som färdig civilingenjör började han på Saabs flygdivision.

- Där fick jag arbeta med flygplan 37 Viggen hela vägen till den slutliga versionen, JA 37 Jaktviggen.

Under sin tid på Saab har Krister

Karling deltagit i civil och militär projektverksamhet fram till tvåsitsversionen av JAS 39 Gripen och det civila propellerflygplanet Saab 2000. Han har även varit utomlands i europeiska samarbetsprojekt och i samverkan med flygföretaget Boeing i Seattle, USA.

Men musiken har också spelat en viktig roll i hans liv. Krister Karling var med och grundade föreningen Musik i Linköping och hade ett finger med i den process som gav Linköping dess egna konserterhus.

Vidare är Krister Karling flöjtist och ledare för Liunga Pipare och Ekerö renässansblåsare. Båda instrumentalgrupperna framför medeltida musik och deltar vid historiska evenemang, till exempel riddarspelen på Ekenäs slott två mil utanför Linköping.

Sin 70-årsdag firar han hemma på Ekerö med familj, släkt och vänner. Några av piparna har lovat komma och spela för honom.

Det ser han fram emot.

MARTIN STUGART

martin.stugart@dn.se 08-738 10 68